

Hembygdsforskarna i Kimitobygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 2 3

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av utgivna böcker erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.

Gruppen har under året samlats 9 ggr. Hembygdsforskningen är en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun. Kursen är den äldsta kursen inom vuxeninstitutet. Den har fungerat sedan 1978 – alltså 45 år. Grundaren var hembygdsrådet Ernst Lindroos. Han avled 2002 och efter det har Ulla Andersson fungerat som gruppens ledare. Peter Eriksson har under flera år visat fotografier och olika filmer under träffarna. Deltagarna har under året varit 19 personer.

EUGENÈ NYMANS FOTOGRAFIER

Vi har fortsatt att se på prosten Eugenè Nymans fotografier som han tog under sin tid som präst i Kimito. Det är församlingsmästare Hannu Salonius som har infört ca 230 av hans foton i FB-gruppen "Vi som har rötterna på Kimitoön".

FRÖJDBÖLE FOLKSKOLA

Trygve Isaksson berättade och visade foton om Fröjdböle folkskola.

LANTBRUKSUTSTÄLLNINGEN OCH DET STORA LOTTERIET I GESTERBY

Ulla berättade om lantbruksutställningen i Gesterby 1883 och det stora lotteriet 1891.

UTSTÄLLNINGEN "I RYANS SKYDD"

Vi bekantade oss med utställningen "I ryans skydd" som fanns i Annexet i Sagalund. Intressant utställning.

PROJEKTET KIMITO SJÖMANSBUS BÖCKER

Kai Ekbohm berättade om projektet att fotografera Kimito sjömanshus böcker. Viktigt och stort projekt. Vi var i Sagalunds arkiv och bekantade oss med sjömanshusets arkiv.

FÖREDRAGET "STENBROTTET I WIJK – WIJKIN KIVILOUHIMO"

Ulla höll tvåspråkigt föredrag om "Wijks stenbrott – Wijkin kivilouhimo" 26.10.2023 i Sagalund. Hon hade sökt artiklar om stenbrottet i digitala tidningsarkivet, skrivit rent dem. Det blev 18 sidor. Värdefull information erhöles av Carolus Rosenlew på Wijks gård – inte minst besök på stenbrottets område. Hon berättade valda artiklar ur arkivet. Några fina foton finns i finna.fi och Sagalunds Museum. Peter Eriksson visade fotografierna. 20 utomstående och 15 hembygdsforskare deltog.

Två personer som inte hade tillfälle att komma för att höra på föredraget fick information per e-post.

FÖREDRAG

Ulla höll föredrag om hembygdsforskarna för medlemmar i Dragsfjärds Hembygdsförening r.f 8.2.2023.

GRAVSTENSPUTSNINGSTALKO

Gravstensputsningstalko ordnades i september. 6 personer deltog och ca 50 gravstenar blev putsade.

FILMER OCH FOTOGRAFIER

Vi ville hedra minnet av Esko Salmela genom att se på en film filmad av honom när hembygdsforskarnas gjorde en utfärd till Sandö gård 2010. Esko hade filmat flera hembygdsforskarnas utfärder. Han hade också filmat flera intervjuer som han gjort med sin fru Maggie. En fotoalbum över utfärderna har han också gjort. Fotoalbumet och filmerna finns också arkiverade i Sagalund.

Vi såg också på en film av Ingmar Hagman om Kimitonejdens Hembygdsförening rf:s verksamhet. Föreningen har verkat i Helsingfors 1935-2022.

Vi såg på gamla fotografier om Skinnarvik.

ANNAT PROGRAM

Bekantar oss med webbsidorna "Krigsdöda i Finland 1914-1922 och "Menehtyneet 1939-1945".

Berättelsen "Huru man fordomdags firade julen i Kimito" Af J. Löfstrand delades ut åt deltagarna. Berättelsen fanns i tidningen Dagens Press 24.12.1915. Löfstrand var obekant för alla men vid närmare forskning visade det sig att han var Amos Andersons bror.

KONTAKTER VIA E-POST

En person från Sverige har tagit kontakt med oss om sina släktingar i Kimito. Kai har kontaktat honom för han känner släktingarna och personen i fråga fick kontakt med dem.

UTFÄRD

Vårens utfärd gjordes till Kallmusnäs herrgård i Salo (Angelniemi). Ägaren Alexander Aminoff berättade om omfattande renoveringsarbeten som pågick inom- och utomhus. Kai berättade historien om Epfrain Björn och Kallmusnäs ägaren Bremer samt om "svenska knuten" i herrgården. Det var ett trevligt besök! Vi besökte också Angelniemi kyrka där vi hade en person från församlingen som berättade om kyrkans historia. Vi åt lunch på Kalliolaakson linna i Bjärnä. Ägarna Mattsson berättade om det speciella slottet.

Kimito, 8.5.2024

Ulla Andersson