

Hembygdsforskarna i Kimitobygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 2 2

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgille rf och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av utgivna böcker erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.

Gruppen har under året samlats 8 ggr (ingen kurs i januari p.g.a pandemin). Hembygdsforskningen är en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun. Ledare har varit Ulla Andersson. Hon har varit ledare 20 år. Anmälda deltagare har under året varit 23 personer.

JOHN BJÖRKMAN BERÄTTADE OM UNDERGÖRANDE KÄLLOR

John Björkman berättade om undergörande källor i Åboland.

LAPPDALS FÄRJAN OCH PUNGBÖLE BRO

Det är 50 år sedan Pungböle bro invigdes och Lappdals färjan togs ur bruk, 8.9.1972. Vi såg på foton från brons invigning och gamla foton från färjans verksamhet. Gesterby-Tjuda byalag har haft en fotoutställning i Lappdal och i Villa Lande. Utställningarna har varit välbesökta.

KAI EKBOM BERÄTTADE OM PEKKA TAMMIKETO

Kai berättade om Pekka Tammiketo, ukrainaren som via många strapatser bosatte sig i Kimito, Dalby.

MARIA BRANDER BERÄTTADE

Maria berättade om sitt deltagande i underhåll av kyrkogårdar i Karelen. Hon berättade också om ortodoxa kyrkan i Finland, firande av olika högtider.

PROSTEN EUGENÈ NYMANS DIABILDER

Vi har sett på prosten Eugenè Nymans diabilder som han tog under sin tid som präst i Kimito församling. Det är församlingsmästare Hannu Salonius som har infört ca 230 foton i FB-gruppen "Vi som har rötterna på Kimitoön". Diabilderna har funnits i församlingen men är nu i Sagalunds arkiv. Sagalund har från tidigare flera lådor av Nymans diabilder som Salonius kommer att sätta i FB-gruppen.

ARKEOLOGISK UTGRÄVNING PÅ TELEGRAFBERGET

Diskuterades med arkeolog Jan Fast om fortsatta utgrävningar på Telegrafberget i Lappdal (utgrävningar har gjorts 2 ggr tidigare). Diskuterades också med Vuxeninstitutet om deras medverkande men de tyckte att då det kommer att vara endast ett fåtal deltagande att de inte kommer att ordna en kurs. Jan Fast ansåg också att kursen kommer att locka få deltagare då där inte finns några arkeologiska fynd. Hembygdsforskarna beslöt att inte ordna någon utgrävning.

Det visade sig att hembygdsforskarna kunde bli fadder för fornminne, "muinaismuistokummi". För att bli det måste landskapsarkeologen på Åbo Museicentral kontaktas. Det kommer att göras nästa vår.

FOTOGRAFERING AV EVAKUERADES GRAVAR

Ulla och Tiina Torkkeli-Pitkäranta, ordf. för Kemiönseudun Karjalaiset påbörjade ett projekt att fotografera karelarnas gravstenar på Kimitoöns kyrkogårdar. Endast Hitis kyrkogård är kvar. Det är många karelarnas gravstenar som har tagits bort och kommer att tas bort. För att ännu dokumentera gravstenarna påbörjades projektet. Foton av graven och uppgifter om den avlidne kommer att sättas på en webbplats.

ANNAT PROGRAM

Vi har sett på foton från hembygdsforskarnas resor som Esko Salmela har satt på CD. Finns också ett fotoalbum.

Vi har också sett på foton i Åboländska bildarkivet.

HEMBYGDSDAGAR I EKENÄS

Ulla och Camilla Törnqvist deltog i hembygdsdagarna 10-11.9.2022.

ULLA UPPVAKTADES

Ulla har varit ledare för hembygdsforskarna 20 år. Hon uppvaktades med en stor blomkruka med många olika blommor.

ULLAS ARTIKLAR I HEMBYGDEN

Ulla har skrivit följande artiklar i tidningen Hembygden:

I serien "Mindre kända kändisar på Kimitoön": August Alexander Andersson Nr 2/2021, Berndt August Hjort Nr 3/2021, Valdemar "Valde" Söderlund Nr 4/2021 och Carl Edvard Österblom Nr 1/2022.

I serien "Fyra från Dalsbruk överlevde Titanic-katastrofen": Helgas och Hildurs historia Nr 3/2022, Einos och Augusts historia kommer under år 2023.

UTFÄRD

Vårens utfärd gjordes till Söderlångvik Gård. Vi besökte också Kejsarinnans utedass i Dalsbruk och åt middag på Ullmans Villa.

KONTAKTER VIA E-POST.

Det har kommit 3 st kontakter via e-post som Ulla har försökt besvara med bästa förmåga.

Kimito, 2.5.2023

Ulla Andersson