

## **Hembygdsforskarna i Kimitobygden**

### **VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 8**

*Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av utgivna böcker och erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.*

*Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit 21 personer.*

### **DIGITALISKA TIDNINGSARKIVET**

*Kortkurs hur man söker i digitaliska tidningsarkivet. Kai var kursdragare. Kursen var annonserad – 2 utomstående personer deltog.*

### **ALMAHEMMETS HISTORIK**

*Monica Eriksson berättade om sin historik om Almahemmet 1909 -2010. Vi såg också på gamla fotografier från Almahemmet som Monica hade ordnat fint i albumar.. Vi efterlyste mera gamla fotografier via ÅU men vi fick inte några. Monica, Britt-Marie och Ulla hade börjat planera att skriva en mera omfattande historik om Almahemmet.*

### **GRAVSTENSPUTSNINGSTALKO**

*Gravstensputsningstalko ordnades på hösten på Kimito kyrkogård i samarbete med Kimitoöns församling. Talkot var ämnad också för utomstående. 6 personer deltog och ca 40 gravstenar blev putsade. Beslöts ordna talko varje år.*

### **VI HAR DISKUTERAT OM**

*Spannmålmagasinen. Spannmålmagasinen el. sockenmagasinen och utsädesfonderna blir historia fr.o.m 1.1.2019.*

*Spritsmuggling. Gustav Wikström samlar material om spritsmuggling.*

*"Kimito Bref". "Kimito Bref" av Edith Forsman har lästs varje träff under året. "Wäder owanligt för årstiden" var speciellt intressant.*

*Vargar på Kimitoön. Vi talade om vargar på Kimitoön. Till grund hade vi "Fångster i tidens ström, dell" där Ernst Lindroos hade skrivit om vargläget på 1800-talet. Fanny Forsman hade också skrivit om vargläget under samma århundrade i "Kimito-brefven".*

*Reino Virtanens teckningar. Vi såg på Reino Virtanens fina teckningar som hade funnits på Almahemmets vind. Teckningarna är hämtade till Sagalunds Museum.*

## **STURE LINDHOLM BERÄTTADE OM SIN NYASTE BOK**

*FM Sture Lindholm berättade om sin nyaste bok "Fånglägerhelvetet DRAGSVIK: massdöden i Ekenäs 1918". Tillfället var annonserad – 14 personer deltog (5 utomstående).*

## **ELIS SJÖBERG OCH KIMITO-DIALEKT**

*Elis Sjöberg berättade och "förhörde" oss om ord på Kimito-dialekt som han hade samlat. Det skulle vara viktigt att samla dialektorden. Visserligen finns de i dialektordboken där alla finlandssvenska dialekter finns samlade. Insamlad Kimito-dialekt finns i Folkkultursarkivet.*

## **MATERIAL TILL TIDNINGEN HEMBYGDEN**

*Följande material har publicerats i tidningen Hembygden: hembygdsforskarnas serie "Kimitoön förr och nu", Kimito Traktorkavalkad och gravstensputsningstalko skrivna av Ulla, "Kimito bref" "Wäder owanligt för årstiden".*

## **REPRESENTATION**

*Ulla har deltagit i:*

*F.d Säckijär vibor från Kouvola trakten besökte Kimitoön på sommaren. Ulla var deras kontaktperson och kontaktade Tiina Torkkeli-Pitkäranta som är ordf. för Kemiönseudun Karjalaiset. Hon önskade dem välkomna på Kimito kyrkogård. Anders Ginlund kontaktades också och han önskade dem välkomna på Västanfjärds kyrkogård. På båda kyrkogårdarna finns minnessten för de från Karelen evakuerade. Vi körde med några deltagare till de byar där de eller deras föräldrar hade vistats under evakueringen.*

*Vagnslidret Grunden till vagnslidret har gjorts under våren. Bengt Sandell utförde grävningsarbetet. 3 pers. från Kimito Lantmannagille deltog på talko. Arbetet utfördes på 1,5 dag. 4 långtradarlass sepel från Sibelco. De sponsorerade 3 lass. Täckdiketrör erhöles till självkostnadspris från SSO.*

## **UTFÄRDER**

*Vårens utfärd på Kimitoön gjordes till B & B Kansakoulu (f.d Brännboda folkskola) med Jani Launokorpis gamla Vanaja-buss. Kai var bakom ratten. Med på utfärden var Gun-Britt Mattsson som berättade hur det var att vara elev i skolan och Olle Vuorio berättade hur det var att vara lärare i skolan. Nenne berättade om skärgårdens frikår. Vädret var vackert och det var trevligt att åka den gamla bussen från 50-talet.*

*Den längre utfärden till Nådendal blev annullerad p.g.a för litet intresse.*

## **TRÄFFAR**

*Höstens första träff* hölls på Bostället i Kårkulla. Bostället var Henrik Åkerbergs barndomshem och där hans bror Gerhard hade bott hela sitt liv. Henriks dotter Anne Andersson hälsade oss välkomna och bjöd på kaffe. Kai berättade om boställets historia. Den har gamla anor ända från 1600-talet. Byggnadens äldsta del är från 1700-talet. Vi bekantade oss med rummen och de gamla möblerna och tavlorna. *Årets julträff* hade vi i Cafè Luxia. Bjarne Wretdal som var inbjuden, läste N-O Janssons berättelse "Tå kaffe kåm ti båundstovon" på Kimito-dialekt. Deltagarna berättade hur de firat jul i sin barndom. Ulla läste delar av "Kimito-brefven om jultiden i slutet av 1800-talet på Kimitoön.

## **ADINE TÖRNQVIST**

*Adine Törnqvist har avlidit. Hon var en långvarig medlem i vår grupp. Hon var borta från gruppen p.g.a en svår sjukdom. Hon övervann den och vi var glada att ha henne tillbaka på våra träffar. Men sjukdomen kom tillbaka – hon var med på vår januari-träff men i mars avled hon. Vi tände ett ljus och höll en tyst minut till hennes minne. Vi hedrade hennes minne med en Sagalund adress.*

## **KONTAKTER VIA INTERNET**

*Vi har fått ett par kontakter via e-post. De gäller närmast släktforskning.*

*Kimito, 10.9.2019*

*Ulla Andersson*