

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 5

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet r.f och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av utgivna böcker erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.

Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit: Antskog Carola, Drugge Birger, Ekbohm Kai, Eriksson Peter, Fredriksson Britt-Marie, Fredriksson Frey, Hillerström Marita, Holmberg Per, Lindroos Fjalar, Lindroth Ebba, Lundström Stig, Mannerström Solveig, Nykänen "Nenne", Salmela Esko, Sjöblom Märta, Törnqvist Camilla, Törnqvist Adine och Harry, Skogsten Harry och Åkerberg Henrik.

"UTSTÄLLNING "STRÖMMA YLLÄTTÄVÄSTI PERNIÖTÄ"

En vykortsutställning om Stömma hade varit utställd i Bjärnä och då kom tanken att den kunde också visas i Kimito.

Tanken med utställningen var att lära Bjärnäborna att Strömma är en del av Bjärnä. Hembygdsrådet Antero Peijonen från Perniön kotiseutumuseo poängterar att utställningen är gjord ur Bjärnäsynvinkel. Ulla tog kontakt med Peijonen om att utställningen i Bjärnä kunde flyttas till Villa Lande.

Utställningen flyttades till Villa Lande och kunde ses där i april.

EFTERLYSNING AV EPHRAIM BJÖRNS PORTRÄTT

Historikern Ilpo Lagerstedt från Sammatti har igen tagit kontakt med oss angående Ephraim Björns porträtt. Det skulle vara viktigt att hitta porträttet eftersom den är ett av de få porträtt som målades av Finska krigets soldater.

Porträttet har tidigare efterlystis i Salon Seudun Sanomalehti, Perniönseudun Lehti och för ca 10 år sedan i ÅU. Men utan resultat. Nu infördes en efterlysning också i Annonssbladet men utan resultat.

GAMLA FOTON FRÅN SAGALUND

Vi har under alla träffar försökt identifiera gamla foton som Fredrika från Sagalund har sökt fram. Många foton har på det här sättet fått "ett namn".

LI NÄSE UPPVAKTADES

Li uppvaktades med en inbetalning till Sagalunds Museum "Fallä" på sin 60 års dag enligt hennes önskemål.

ESKO HAR INTERVJUAT

Esko och Maggi har intervjuat och filmat 2 intervjuer. "Då fabriken ägde allt" Ines Johansson, 86, och Reijo Lindblom, 80 intervjuas. "Från Karelen till Dalsbruk" Anneli Rautiainen intervjuas.

"KIMITOÖN FÖRR OCH NU"

Nennes förslag om en bildserie i Annonssbladet som skulle jämföra olika vyer och motiv genom foton från gågna tider och foton tagna idag. Publiceras på svenska och finska.

En kommittè med Nenne, Peter, Kai och Ulla har träffats några gånger för att välja ut gamla foton. Peter och Nenne har varit på "ort och ställe" och Peter har tagit det nya fotot med Stefan Nordgrens "drönare".

Följande har publicerats 2015:

"Kimito Kyrkoby 1915-2015"

"Kimito församlingshem invid prostgården"

"Masugnen i Dalsbruk på 1920-talet"

"Kalholmen kalkugnen 1928-1955"

"Vy över Kimito centrum, sett söderifrån"

"Dahlby by"

"Dalsbruks torg 1928"

"Torget i Dalsbruk år 1925"

"Tegelfabriken i Mjösund"

"Tullbacken"

"Koleran i Kimito år 1831"

ARKEOLOGISK UTGRÄVNING AV STENMURARNA I LAPPDAL

Hembygdsforskarna har ansett att en arkeologisk utgrävning på Telegrafberget i Lappdal borde utföras.

Vi fick kontakt med arkeolog Jan Fast och han var av samma åsikt efter att han besökt platsen. Han anser: "Telegrafbergets stensättningar utgör en av de intressantaste fornlämningsområdena på Kimitoön. På platsen finns både gravrösen från bronsåldern och mycket tydliga kallmurade murar som sannolikt härstammar från Krimkriget. Murarna kan utgöra rester av en såkallad optisk telegraf som man antar att ha stått på platsen".

Utgrävningen kunde utföras genom att den ordnades som en kurs inom Vuxeninstitutet. Utgrävningen utfördes i juni med 8 deltagare (en deltagare kom ända från Ylöjärvi) och fortsättning följde i september med 3 deltagare då träd avlägsnades. Några föremål hittades tillsvidare inte men en fortsättning av utgrävningen borde ordnas nästa sommar.

FILM "THE MOUNTAIN RUNNERS"

Paul Westerlund från Pederså vann bergsloppet i Amerika år 1913. En dokumentär om det första bergsloppet år 1911 visades i Villa Lande 12.5. Pauls son Alvin var på besök till Kimito och Ulla gav åt honom Harry Törnqvists "Våra byar II" där det finns skrivet om hans far Paul.

HERRGÅRDAR I BJÄRNÅ

Hembygdsforskarna hade inbjudit hembygdsrådet Antero Peijonen att berätta om "Herrgårdar i Bjärnä". Herrgårdar i Bjärnä är aktuella i och med att Perniön kotiseutuyhdistys årligen publicerar en vägghalender med ett visst tema, som i år är herrgårdar. 27 personer deltog i den intressanta föreläsningen.

NOSTALGIUTFÄRD TILL ÄPPELDAGEN I SÖDERLÅNGVIK, 26.9

Utfärden var planerad med Jani Launokorpis buss, Vanaja årsm. 1957. Utfärden måste annulleras p.g.a för få förhandsanmälda!

FREDRIK ROSENLEW TACKAR

Esko hade filmat Fredrik Rosenlews intressanta föredrag om Sagu kyrka och dess adelsvapen under fjolårets utfärd. Vi skickade DVD:n åt honom och han skickade ett trevligt tack per e-post.

INBÖRDESKRIGET 1917-1918 – HÄNDELSER PÅ KIMITOÖN

Vi sökte bidrag från Konstsamfundet för ovanämnda som skulle publiceras som en nätutställning och publikation. Arbetet skulle utföras i samarbete med Hembygdsforskarna, FM Anne Bergström-Stenbäck och Sagalundgille rf. Materialet berör händelserna 1917-1918 och sammanställs av redan publicerad material i olika artiklar, arkivmaterial, privata handlingar och intervjuer.

Det har visat sig att det finns ännu opublicerad material som är mycket viktigt ATT DOKUMENTERA SÅ FORT SOM MÖJLIGT. Nätutställningen och publikationen skulle vara färdigställd 2017. Bidrag erhöles dock inte! Kommer att ansökas om bidrag i nästa år.

VÅRENS UTFÄRD

*Årets utfärd gjordes till **Kärkelä Bruk i Kisko**. Kärkelä bruksområde är ett av de bäst bevarade bruksområdena i Finland. Det stora antalet arbetarbostäder bildar en helhet av ett väl bevarat 1700-tals brukssamhälle.*

*Vi åt lunch på **Leipyöli i Bjärnä**. Till sist besökte vi **Bjärnä Museum** där allt i allott Ritva Piironen guidade oss – på svenska. 15 personer deltog.*

REPRESENTATION

- Evakueringsvandring i Sjundeå 15.8

- Hembygdsgårdar i Närpes 12-13.9, Sagalunds Museums representant.

CAROLA ANTSKOG

Hembygdsforskarnas medlem Carola Antskog avled i en svår sjukdom 31.12. Vi skickade en Sagalund adress till hennes begravning. Vi hedrar hennes minne med en tyst minut på februari-träffen.

FOTOBOK MED INGMAR HAGMANS FOTON

Ingmar Hagman fungerade som yrkesfotograf på Kimitoön under åren 1953-1959. Han har mycket fina foton från den tiden. Har diskuterats med honom om att hembygdsforskarna skulle låta trycka en fotobok av de finaste fotona. Han skulle själv välja ut fotona. Boken skulle bli tvåspråkig och av hög kvalitet. En fin gåvobok. Hans dotter som är grafiker skulle sköta om layouten. Bidrag till tryckningskostnaderna skulle sökas från Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Kimitoöns kommun.

Planeringen av boken fortsätter i nästa år!

Kimito, 8.2.2016

Ulla Andersson