

Hembygdsforskarna i Kimitobygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av utgivna böcker och erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.

Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna har under året varit: Carola Antskog, Christina Dahl-Hämäläinen, Kai Ekbohm, Peter Eriksson, Frey Fredriksson, Marita Hillerström, Bror Holmberg, Fjalar Lindroos, Ebba Lindroth, Stig Lundström, Solveig Mannerström, Nils-Henrik "Nenne" Nykänen, Esko Salmela, Märta Sjöblom, Henry Skogsten, Adine och Harry Törnqvist, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg (avled 7.2.2014).

HEDDA ÖSTERBERG AVLED

Långvariga medlemmen i hembygdsforskarna Hedda Österberg avled oväntat. Vi höll en tyst minut till hennes minne. Sagalunds adress skickades till hennes begravning och några forskare deltog i begravningen. Vi minns henne med värme!

VI HAR DISKUTERAT OM:

***Emigrationen närmast till Amerika.** Vi har sett på Emigrationsinstitutets hemsidor. **Nödåren och hemvärdet.** Vi såg på två filmer om nödårens mat.*

***Kungörelser.** Vi läste kungörelser som lästes upp i kyrkan.*

75 år sedan vinterkriget bröt ut, 30.11.39-13.3.40.

Fortsättningskriget slutade för 70 år sedan, 25.6.41-4.9.44.

***70 år sedan "Ett hemligt uppdrag" (Osasto Arho)** 3.10 1944 fick Gunnar Forss från Dragsfjärd order att fara till Hangö. Från Hangö startade 50 skutor till Estland.*

Sovjetunionen behövde dem för att transportera krigsmaterial från estniska fastlandet till Dagö och Ösel som tyskarna okuperade. Hembygdsforskarna har intervjuat Gunnar Forss år 2005.

BYAPROMENAD I VÄSTANFJÄRD

Hembygdsforskarna ordnade en byapromenad i Västanfjärd. Runa Heino och Anders Ginlund guidade. Promenaden startade vid Västanfjärd's gamla kyrka fortsatte till Kalkholmen. Runa och Anders berättade intressant historia. Sedan fortsatte promenaden till församlingshemmet där Västanfjärd's byaråd sålde kaffe och smörgåsar. Ca 70 personer deltog och det visar att folk är intresserade av byarnas historia.

UPPROP FÖR TIDSKRIFTEN SKÄRGÅRD

Sammanlagt 33 byalag och föreningar hade skrivit på ett upprop för Tidskriften Skärgård som var nedläggningshotad. Hembygdsforskarna har också tidskriften beställd och anser att den är intressant och bör fortsätta. Stiftelsen för ÅA beslöt att fortsätta utgivandet av Skärgård. Hembygdsforskarna fick ett tack via e-post.

”MINDRE KÄNDA KÄNDISAR FRÅN KIMITOÖN”

Vi har bekantat oss med följande personer:

Moberg Adolf

Engdahl-Jägerskiöld Emma

Hjort Berndt Augusti

Andersson August A.

Grönberg Aline ”Vadd-Mamma”, (föräldrarna var från Gesterby och Hulta)

Österblom Carl Edvard

Wide Edvin

Johansson Severin (behandlades inte, kändis enligt Li).

”KIMITOÖN FÖRR OCH NU”

Nenne hade ett förslag att hembygdsforskarna skulle införa en bildserie i Annonsbladet som skulle jämföra olika vyer och motiv genom foton från gågna tider och foton tagna idag. Chefredaktör Micael Nurmi från Annonsbladet besökte vår träff och tyckte att idén var mycket bra i all synnerhet då tidningen fyller 90 år nästa år.

En kommittè bestående av Nenne, Peter, Kai och Ulla väljer ut lämpliga gamla fotografier från hela ön. Peter lånar sedan en ” drönare ” och fotograferar samma plats nu.

Hela serien kommer också att sättas ut på vår hemsida.

ARKEOLOGISK UTGRÄVNING PÅ TELEGRAFBERGET I LAPPDAL

Arkeolog Jan Fast har besökt platsen och anser att en utgrävning borde göras. Han säger såhär .”Telegrafbergets stensättningar utgör en av de intressantaste fornlämningsområden på Kimitoön. På platsen finns både gravrösen från bronsåldern och mycket tydliga kallmurade murar som sannolikt härstammar från Krimkriget tid. Murarna kan utgöra rester av en såkallad optisk telegraf som man antar att har stått på platsen” .

Jan Fast uppgör ett kostnadsförslag. Bidrag kommer att sökas eller diskuteras med Vuxeninstituet om utgrävningen kunde ordnas som en kurs. Utgrävningen planeras förverkligas nästa sommar.

TOMY KARLSSON BERÄTTADE OM SIN NYASTE BOK

Vi hade inbjudit lokalhistorikern Tomy Karlsson från Hangö att presentera sin nyaste bok "Hankoniemi vieraiassa käsissä – Hangöudd i främmande händer" som utkom i år. Hans presentation var mycket intressant och han visade samtidigt gamla foton från ockupationstiden. Ca 30 personer deltog.

REPRESENTATION

Ulla deltog i Finlands Svenska Hembygdsparlament i Pargas, 18.10.

UTFÄRDER

Vårens utfärd gjordes till "Barons" i Gesterby där Eero Kojonen berättade om den stora renoveringen de gjort i byggnaden. Renoveringen har gjorts genom att bevara gammalt. T.ex nya tapeter hade tillverkats enligt ursprunglig modell. Gamla köksdelen hade byggts på nytt på dess gamla plats. Hedda Österberg hade varit till stor hjälp – hon hade vistats där mycket, huset var ju hennes morfars Casper Wredes hus. Glädjande att se hur huset har fått nytt liv och nu är det trädgårdens tur.

UTFÄRD TILL PEMAR I SAMARBETE MED SAGALUNDGILLET

*I juni gjordes det sedvanliga "längre" utfärden – nu till Pemar. Där besökte vi **Paimion Sähkömuseum**, det nya **Käsityömuseum Miila**. Miila är ett nytt museum som invigdes i år. Museet är halikkobon Lyyli Tuomolas sista önskan. Hon och hennes 3 syskon testamenterade hela sin egendom, 1,3 milj. euro till Pemar stad. I samlingarna ingår 4.000 vardagshandarbeten som syskonen gjorde under sin livstid.*

*Besök på **Pemar sjukhus**, Alvar Aaltos mästerverk. Guidade rundturen var mycket intressant.*

Lunchen avnjöts på Kalles` Backa 55 i Sagu – mycket gott. Ägaren Rami Tapper sjöng också några sånger åt oss.

*Till sist besökte vi **Sagu kyrka** som är mycket vacker med många takmålningar.*

Fredrik Rosenlew berättade åt oss om de många adelsvapnen – mycket intressant och vi beundrade Rosenlews kunskaper i Sagus historia. 22 personer deltog i utfärden.

*Vi gjorde också en **julutfärd till Bjärkas** där Magnus Bergholm berättade om Bjärkas historia.*

ANSKAFFNINGAR

Vi köpte en högtalaranläggning för 149 €.

ARTIKLAR

Ulla hade skrivit artikel om hembygdsforskarna som publicerades i Hembygden och Tidskriften Skärgård.

Kimito, 27.9.2015

Ulla Andersson