

Hembygdsforskarna i Kimitobygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 1 0

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en fristående grupp med egen ekonomi. Det ekonomiska syftet är att via försäljning av de redan utgivna böckerna erhålla "boägg" till kommande hembygdsböcker.

Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Vuxeninstitutet i Kimitoöns kommun under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna under året har varit: Carola Antskog, Kai Ekbon, Peter Eriksson, Frey Fredriksson, Marita Hillerström, Ebba Lindroth, Solveig Mannerström, "Nenne" Nykänen, Esko Salmela, Carita Sjöberg, Doris Sjöberg, Märta Sjöblom, Henry Skogsten, Adine och Harry Törnqvist, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg.

INTERVJUPROJEKT MED KEMIÖNSEUDUN KARJALAISET

Hembygdsforskarna och Kemiönseudun Karjalaiset ry påbörjade ett gemensamt intervjuprojekt redan år 2005. Avsikten med projektet är att dokumentera hur den förflyttade befolkningen anpassade sig till en ny miljö och människor med en avvikande kultur.

Hembygdsforskarna sökte bidrag på 2.000 € från Föreningen Konstsamfundet för redigering, ombrytning och översättning men bidrag beviljades inte.

Kemiönseudun Karjalaiset hade sökt bidrag från Kulturfonden men erhöll inte bidrag. Karelska fonderna har däremot beviljat bidrag.

VINTERKRIGET

Vi diskuterade vinterkriget, bombningar på Kimitoön. Deltagarna berättade om sina minnen. Henrik berättade att hans familj hade allt färdigt packat (+ korna) för evakuering till Björneborgstrakten.

Krigshändelser finns dokumenterade i hembygdsforskarnas "Fångster..."

PEKKA SARVANTO

Hembygdsforskarna ordnade tillsammans med vuxeninstitutet en föreläsning där Pekka Sarvanto berättade (på finska) om sin far Jorma Sarvanto som blev legendarisk stridsflygare under vinterkriget. Föreläsningen hölls 25.3 på Villa Lande. Sarvantos föreläsning var intressant med många fotografier och lockade en publik på ca 60 personer.

VI PUTSADE GRAVSTENAR

Hembygdsforskarna (11 personer) samlades en vacker vårkväll med ämbar och borstar till kyrkogården för att putsa gravstenar. Det var gamla gravstenar utan anhöriga som putsades. Detta gjordes i samarbete med församlingen. Liknande talko gjordes också på Ernsts` tid.

En annonserad talko ordnades 27.9 där också utomstående kunde komma med. 15 personer deltog (10 utomstående.). Församlingen bjöd på kaffe och smörgåsar – vi putsade i 1,5h. Gravstenarna blev fina när mossan blev borttagen.

En ny talkodag borde ordnas så att anhöriga kunde få råd hur stenarna kan putsas.

”SOPPA PÅ EN ROMPPO” OCH ”FÅNGSTER...”, DEL I

Vi har sålt så många böcker att vi har kunnat betala sista skulden på 519 € åt Elis Sjöberg. Vi har då erhållit resterande boklagret av Elis såsom det var överenskommet.

”Fångster i tidens ström” del I är slutsåld.

EUGENIA 10-ÅRS JUBILEUM 12-13.6 PÅ KALKHOLMEN

Bodil Söderblom berättar om Eugenias 10-års jubileum och att frivilliga skulle behövas. Några av hembygdsforskarna lovade ställa upp.

KAI BERÄTTADE

Kai Ekbon berättade om istiden och Dalbyåsens tillkomst.

BESÖK PÅ SANDÖ GÅRD

En regning och kylig vårdag besökte vi Sandö Gård. Gården är ganska obekant för de flesta av oss. Värdepåret Satu och Ilkka Torstila berättade om gårdens historia (på svenska) och hur gården hade kommit att bli i deras ägo.

Det kändes som om man var i en annan värld när vi gick igenom de olika rummen i denna gårdsbyggnad från 1700-talet. Möblerna var s.g.s alla ursprungliga. Elden sprakade hemtrevligt i köksspisen och vi trivdes i de trevliga värdepårens sällskap i nästan tre timmar.

KONTAKTER VIA INTERNET

Fem personer – två från Sverige - har tagit kontakt via e-post gällande frågor om släktforskning. Förfrågningarna har kunnat komma via biblioteket, Sagalunds museum eller Luckan. Förfrågningarna har besvarats eller skickats vidare till någon annan som kan ge svar på frågorna.

BIDRAG

Hembygdsforskarna erhöll ett bidrag på 200 € (för annonsering) av kultur- och fritidsnämnden.

UTSTÄLLNING "AUKTIONSBLDER"

Esko Salmela har sammanställt en utställning av auktionsbilder från auktioner på Kimitoön. Utställningen är gjord i samarbete med Sagalundgillet och hembygdsforskarna.

Utställningen visades i Sagalunds Museum och senare på biblioteket i Västanfjärd.

"MUISTATHAN VIELÄ"

Ulla deltog i skolningstillfället "Muistathan vielä" 13.10 på Åbo Slott om hur man samlar och dokumenterar berättelser.

ERNST LINDROOS' ARKIV

Vi bekantade om med Ernsts` arkiv och konstaterade att det fanns ännu mycket opublicerad material. Kanske en ny "Fångster ..."?

TEATERRESA TILL MATHILDEDAL

En sommarteaterresa till Mathildedal "Brukets nyckel – översvämningens tid" ordnades i juli. 20 personer deltog.

ÖSTERBOTTNISK HEMBYGDSBOK

Birgitta Gustafsson berättade om en österbottnisk hembygdsbok som hon och hennes mor Aslög Österås har gett material till.