

Hembygdsforskarna i Kimitobygden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2 0 0 8

Hembygdsforskarna i Kimitobygden verkar inom Sagalundgillet rf och är en fristående grupp med egen ekonomi.

Gruppen har under året samlats 9 ggr, som en kurs inom Kimitobygdens Medborgarinstitut under ledning av Ulla Andersson. Deltagarna under året har varit: Carola Antskog, Solveig Byman, Doris Bärling, Kai Ekbom, Peter Eriksson, Frey Fredriksson, Marita Hillerström, Ebba Lindroth, Solveig Mannerström, Nils-Henrik "Nenne" Nykänen, Esko Salmela, Adine och Harry Törnqvist, "Ecca" Wasen, Henrik Åkerberg och Hedda Österberg.

INTERVJUPROJEKTET MED KEMIÖNSEUDUN KARJALAISET

Intervjuprojektet har framskridit enligt planerna. 23 personer har intervjuats. 13 personer av de intervjuade är hemma från Humaljoki by i Koivisto lk, en från Saarenpää by, en från Mannola by, en från Härkälä by och en från Koivisto köping. De andra intervjuade är från Räisälä, Uusikirkko, Kanneljärvi samt tre från Säkijärvi.

Intervjuerna är renskrivna och materialet har överläts till Kemiönseudun Karjalaiset, Hembygdsforskarna i Kimitobygden samt Sagalunds Museum. Fotografier som har lånats av de intervjuade skannas (returneras) och arkiveras i Sagalunds Museum för eventuell tryckning. Föreningen Konstsamfundet har beviljat 1.000 € i bidrag.

Pressinfo sammankallas våren 2009 dit alla intervjuade inbjuds.

Projektplanen finns som bilaga.

BYAPROMENADER

Hembygdsforskarna har redan en tid planerat byapromenader.

Genom byapromenaderna vill vi "öppna människornas ögon" att se att det finns platser som är lokalthistoriskt betydande. Någon har byggt, bott, arbetat, lidit och glatts där långt före oss. Någon har haft färdigheter vi inte längre behärskar. Någon har med sina händer lämnat spår som kanske påverkat oss mera än vi tror.

Byapromenaderna riktar sig till alla som är intresserade av lokalhistoria. Man får delta avgiftsfritt i en quidad promenad (på svenska och finska) som sträcker sig genom olika gårdar och kulturlandskap.

Den första promenaden ordnades 08.06 i Mattböle, där husbonden på Norrgård Bjarne Wrettdal berättade om byns och gårdarnas historia. Vädret var vackert, flaggan var i topp och 35 personer – bybor och sommargäster trivdes. Fru Kerstin bjöd på kaffe på gårdstunet.

Den 20.07 ordnades den andra byapromenaden vid Strömma kanal. Vår egen Kai berättade om kanalområdets mångsidiga historia. Ca 100 personer deltog. Kaffeservering ordnades i byalagets strandmagasin. Mycket blev ännu oberättat – en ny promenad borde ordnas.

Den sista promenaden ordnades på Westankärr Gård den 17.08. Göran Eriksson berättade sakkunnigt om händelserna i Westankärr 1808-09. Man fick bekanta sig med utställningen "När kulan ven, när striden brann" i Westankärrens f.d ladugård som numera är gårdsbutik och festutrymme. Sedan promenerade under Görans ledning till de fyra ekarna och genom gårdsparken till minnesmärket 1808-09 som finns vid infarten till gården. Ulla överräckte "Våra byar II" till Mårten Forss till tack för att vi hade fått ordna byapromenaden hos dem. Därefter återvände vi till den trevliga ladugårdsbyggnaden där alla fick köpa sig en kopp kaffe. Också här deltog ca 100 personer.

Byapromenaderna har blivit populära – fortsättning följer nästa år.

Vi hade erhållit 150 € i bidrag till annonsering från kulturnämnden.

EVENEMANG I WESTANKÄRR KRING HÄNDELSERNA INFÖR 200-ÅRS JUBILEET AV 1808-09-ÅRS KRIG.

Göran Eriksson berättade om händelserna inför 200-års jubileet Westankärr med anledning av 1808-09-års krig.

Kai Ekbohm berättade om händelserna i Strömma 1808. Han berättade också om sin förfar Efraim Björn som räddade löjtnant Bremers liv vid slaget i Ruona. Mårten Forss från Westankärr Gård var med och hörde på historien eftersom Bremer var hans förfar. Stämningen var gripande – såhär kunde två personers förfäder så dramatiskt träffats på slagfältet. Historien publicerades också i Åbo Underrättelser.

"SOPPA PÅ ROMPPPO"

Elis Sjöberg har utgivit boken "Soppa på en romppo" år 1994. Han har vid flera tillfällen frågat om hembygdsforskarna kunde ge ut en ny bok med ca 40 sidor nya sidor med bl.a Maniljus-historier.

Hembygdsforskarna var inte villiga att ge ut boken eftersom bidrag för tryckning inte hade erhållits. Elis Sjöberg kom med förslaget att han skulle bekosta samtliga utgifter för redigering och tryckning av boken i 500 ex.. Hembygdsforskarna åtar sig marknadsföring och distribution av boken.

När Elis Sjöberg fått sina direkta utgifter täckta överlåter ES resten av boklagret kostnadsfritt till hembygdsforskarna. En skriftlig överenskommelse i två ex. uppgörs och boken utkommer våren 2009.

BESÖK PÅ KYRKOGRÅRDEN

Vi besökte kyrkogården en vacker kväll på våren – vi bekantade oss främst med minnesmärkena.

UTFÄRD TILL BROMARV

I juni gjorde en utfärd till Bromarv. Vi besökte Rilax Gård, där Mikael Aminoff berättade om gårdens historia. Minnesmärket över slaget i Rilax år 1714 var intressant – den finns också på gårdens område.

Lunch på Rusthållets Stalls-krog.

Därefter följde besök på Skärgårdskontoret som finns i hamnen. Där berättar L-M Bergman om Wättlax Byaråds verksamhet. Skärgårdskontoret upprätthålls av byrådet. Vi besöker det lilla hembygdsmuseet.

Eftermiddagskaffe åtnjuts på Villa Mechelin. Villan ägs av marthorna och vi får höra om villans intressanta historia – den har blivit testamenterad åt den lokala marthaföreningen. Vi får också höra om det kända projektet Marthornas ekoby.

Vi hade turen att ha Reijo Haapa som chaufför – han är född i Bromarv .

”MÄRTA MINNS”

Maggie och Esko Salmela har intervjuat och filmat Märta Sjöbloms berättelse om hur det var att jobba som barnmorska på Kimitoön i fyrtio år. Inspelningen var mycket intressant. Intervjun finns arkiverad i Sagalunds Museum.

GENOMGÅNG AV DE KOMMUNALA ARKIVEN

Taina Dahlberg berättade om genomgången av de kommunala arkiven i Kimitoöns alla kommuner. Kimito kommuns arkiv är nu uppordnad och den är naturligtvis öppen för den som vill forska i gamla protkoll m.m. ”Gamla arkivet” är säkert mycket intressant.

BODIL SÖDERBLOMS FORSKNINGAR

Bodil Söderblom berättade om sina forskningar om sjöfartshistoria på Kimitoön.

POSTKONTOR PÅ KIMITOÖN

Magnus Törnqvist berättade om postkontoren på Kimitoön. Tillställningen var öppen för allmänheten. 13 hembygdsforskare deltog.

KOMMUNIONSBÖCKER

Vi har lånat Kimitos kommunionböcker till Suomen Sukututkimusyhdistys för att införas i digitaliska arkivet.

OSKARSMARKNADEN

Hembygdsforskarna deltog med ett försäljningsbord på Oskarsmarknaden – några böcker såldes.

KONTAKTER VIA INTERNET

Kontakter via internet om släktforskning m.m har blivit allt vanligare. Hembygdsforskarna har också fått ett par förfrågningar. Förfrågningarna har kunnat komma t.ex via biblioteket – den har sedan skickats vidare åt oss.

Svea Sjöberg från Sverige har skickat en förfrågan om släkten "Golmodin". Kai har svarat åt henne i flera repriser. Stig Sand berättar att han har anteckningar i skrivbordslådan om kolonisationen.